

Vakantieweek van 20 juli t/m 27 juli 2019

Zaterdag 20-07-2019

Eindelijk is het dan zo ver! We gaan naar De Glind, met als thema:

“Het Wilden Westen in de Glind”

Wat hebben we er allemaal zin in. Er kwam een prachtige zwarte luxe bus voorrijden in Noordwijk, met tafeltjes waar je met z'n vieren aan kan zitten. Er waren veel cowboys en indianen die instapte. Op naar Sassenheim en Hillegom. Onderweg hebben we kei hard het indianenlied Toemba Toemba Toemba gezongen en ook nog over cowboy Billy Boem.

Bij de Glind aangekomen stonden ze ons al op te wachten. Na de koffie hebben we de koffers uitgepakt. Daarna lekker macaroni gegeten, en 's avonds een film van Lucky Luke gekeken. Nog even gedanst en daarna moe maar voldaan naar bed.

Zondag 21-07-2019

Zoals elk jaar staat de kerk weer voor vandaag op het programma. Nadat we allemaal hadden ontbeten was het weer tijd om allemaal de meegenomen verkleedkleden in het thema erbij te pakken. Degene die niets mee hadden genomen konden zich in de grote zaal omkleeden. Toen iedereen klaar was om te vertrekken zijn we naar de kerk gegaan. De dienst was mooi aangepast in het thema van de vakantieweek.

Het was inmiddels al lekker weer. En de zondagmiddag staat in het teken van de zaal versieren. De creë middag was weer goed verzorgd met leuke knutsel en teken/schilder werken. De zaal was aan het einde van de middag mooi versierd in het thema van het “Wilde Westen”.

In de avond was er een quiz van de cowboys tegen de indianen. Er werden twee teams gemaakt. Er waren twee cactussen met ringen. De ringen moesten om de cactus gegooid worden en dan mocht het team dat dit als eerste lukte antwoord geven op de vraag. Tussendoor waren er nog bonusrondes. Twee begeleiders werden als indiaan en als cowboy aangekleed. Het team dat dit als snelste deed kreeg extra punten. Na vele vragen en bonusrondes waren het de indianen die de quiz gewonnen hadden. Toen was het tijd voor de dagelijkse disco. Uiteindelijk moe en voldaan is iedereen heerlijk gaan slapen!

Maandag 22-07-2019

Uitstapje Dolfinarium Harderwijk

Met twee groepjes met dappere cowboys en indianen zijn we in twee busjes naar het Dolfinarium gereden.

Eenmaal in Harderwijk was het natuurlijk tijd voor... juist, koffie met gebak! Een groep heeft brownie met koffie gegeten in het Dolfinarium zelf. De andere groep zijn bij het eerste terrasje gestrand en hebben heerlijk huisgemaakte appeltaart gegeten.

In het park waren een aantal prachtige shows, als hoogtepunt waren de shows van dolfijnen, de walrussen en de zeeleeuwen. Tussen de shows door zijn de groepjes nog bij de roggén en baby- haaien geweest. Deze mag je aaien en aanraken. Bob besloot dit alleen niet te doen, want je weet het maar nooit met zo'n haai! Terug naar de uitgang lopend konden we de souvenirwinkel natuurlijk niet zomaar voorbij lopen. Hier heeft bijna iedereen een mooi aandenken gekocht

Uitstapje Malkenschoten

Vandaag vertrok een kleine bus naar Malkenschoten. vol enthousiasme uitkijkend of wij Binky dit jaar nog zouden zien. Eenmaal aangekomen in het park eerst genoten van een lekker drankje met een

heerlijke muffin. Daarna spelen in de speeltuin en enkele zijn het water op gegaan in een waterfiets. Daarna genoten van de lunch. Na de lunch kwam Binky langs op het park. Iedereen heeft enthousiast meegedanst en daarna natuurlijk met Binky op de foto en een dikke knuffel gegeven.

Daarna een rondje gemaakt in de bus over het park. Dit was erg leuk. En ook nog in de speeltuin geweest. De schommel waar je op kon liggen was toch wel favoriet. Na de speeltuin door naar de waterbaan. Met z'n allen hebben wij ervoor gezorgd dat het water weer goed weg kon stromen. Een deelnemer vond het leukste van de dag om de geiten te aaien. Hierna hebben wij dit gezellige uitje afgesloten met een heerlijk ijsje, om daarna weer moe maar voldaan terug te keren naar de Glind.

De thuisblijvers....

Waar de rest genoot van heerlijke dagjes uit genoten wij in het zonovergoten De Glind. Er werden dromenvangers gemaakt, indianentooien in elkaar geknutseld en een hele berg negerzoenen omgetoverd tot kleine indiaantjes. Kleine indiaantjes die we in de avond bij de koffie geserveerd kregen.

We begonnen de avond met een mooie show bedacht, door een deelnemer, met een grote diversiteit aan artiesten. Van Dolly Parton tot Patty Brard en alles wat daar tussen past. Na een korte pauze was de eerste aflevering van een heuse nieuwe soap: '**Goede Glind, slechte Glind**', een door een andere deelnemer geschreven en geheel zelf bedachte soap. Het personeel van De Glind vertolkt door deelnemers en leiding. Compleet met cliffhanger... We zullen echt moeten wachten tot volgend jaar of het nou toch Mark of Ruben is die zal schaken. Daarna nog een poosje dansen tot een ieder moe maar heerlijk voldaan naar bed toe ging.

Dinsdag 23-07-2019

Uitstapje Zandsculpturen Garderen

Vandaag is een groepje naar Zandsculpturen in Garderen gegaan. Het thema daar was "Reis om de wereld".

Eerst hebben we lekker koffie met gebak genuttigd en via de beeldentuin kwamen we langs een trampoline waar even op gesprong werd en geschommeld.

Binnen liepen we door een slurf, alsof we een vliegtuig ingingen, waarna alle beroemde gebouwen van over de hele wereld te zien waren. Via de onderwaterwereld kwamen we in een western saloon terecht en nog veel meer moois, alles van zand gebouwd....., erg indrukwekkend en iedereen genoot met volle teugen.

In het regenwoud waren heel veel diersculpturen en een pleintje waar we lekker geluncht hebben. Het laatste gedeelte bestond uit beroemde schilderijen, zoals de Mona Lisa en de Nachtwacht en was er een zandpuzzel "weet u nog?", waarbij allerlei grootse gebeurtenissen in zand werden afgebeeld. Als klap op de vuurpijl werden uiteraard souvenirs gekocht, waarna we weer op huis aangingen.

Door het lopen en de warmte waren we best moe geworden, maar ze vonden het wel leuk om nog even mee te gaan naar Scherpenzeel waar we hebben gewinkeld en een ijsje gegeten.

Uitstapje Dolfinarium Harderwijk

Een ander groepje is naar het Dolfinarium geweest. Daar aangekomen zijn we begonnen met koffie en gebak. We hebben de zeeleeuwenshow gezien en hebben nog wat souvenirs gekocht.

Daarna hebben we lekker ons broodje gegeten onder een boom in de schaduw, want wat was het warm. Omdat we nog een uurtje moesten wachten voor de dolfijnenshow, zijn we een filmpje gaan bekijken, over het scheiden van afval en wat er zo in de nacht gebeurt in het Dolfinarium, als iedereen weg is, en het was daar lekker koel.

Toen nog een lekker ijsje gegeten en op naar de dolfijnenshow. Die was erg mooi, iedereen vond het prachtig; wat de dolfijnen allemaal lieten zien en hoe hoog ze konden springen.

Ja en toen was het weer tijd om terug te gaan naar de Glind, we waren precies op tijd voor het eten. Het was een warme , maar mooie dag!

Uitstapje Dierentuin Amersfoort

Ook ging er een groepje naar de dierentuin. Ze moesten in het busje onderweg proberen te raden waar de reis heen ging. Naarmate we dichterbij Amersfoort kwamen ging er bij sommige toch een lichtje branden en werd uiteindelijk werd de bestemming geraden.

Zoals gebruikelijk begonnen we de dag met koffie en appelgebak om daarna bij alle dieren langs te gaan. En wat denk je? De olifant heeft helemaal niet 'de dikste billen van het hele land', zo bleek toen we langs kwamen bij de neushoorn. Een leuke en gezellige dag die afgesloten werd met een watergevecht bij thuiskomst. Iets wat niemand echt heel erg vond.....

De thuisblijvers

Overdag was het weer erg warm op De Glind, 37 graden! Daarom hebben we een lekker rustig dagje gehad. Toen we de "dagjes uit" hadden uitgezwaaid zijn we naar de grote zaal gegaan en hebben lekker geknutseld en getekend.

Er werden nog even boodschappen gedaan en als verrassing kwamen ze terug met heerlijk gebak van de bakker. Dat was smullen! Na de lunch konden degenen die wilden lekker rusten. De anderen zijn in hun badkleding gesprongen en hebben lekker met water gespeeld op het grasveld.

Bij thuiskomst van de "dagjes uit" zijn ook zij aangesloten voor een watergevecht. En als klap op de vuurpijl hebben we ook nog het personeel van de keuken met water nat gegooit.

's Avonds was er Karaoke Bingo in de zaal. Iedereen deed enthousiast mee, er werd gezongen en zelfs gedanst tussen de nummers door. Uiteindelijk had iedereen een prijs, dus blijdschap alom.

Het was weer een mooie dag!

Woensdag 24-07-2019

Uitstapje Indoor boerengolf

Vanwege de hitte hebben we ons programma een beetje aangepast. Twee groepjes zijn naar het indoor boerengolf in Boerderij de Weistaart gegaan.

Direct na het ontbijt zijn beide groepjes gaan rijden. Rond half elf kwamen we aan. We kregen een warm onthaal, op het bord bij de receptie stond: "**Welkom Zevensprong**"! In een (koele) mooie zaal kregen we koffie/thee met gebak.

Daarna hebben we de twee groepen in drieën gesplitst en hebben we de 18 holes afgelopen. Degene die het eerste was kreeg een prachtige medaille. De dames van de Weistaart waren zo vriendelijk om ons binnen bij de Indoor golf te laten lunchen. We hadden zelf lunchpakketjes, maar het was echt te warm om buiten te eten.

In de Weistaart was nog een klein museum over de plaatselijke klederdracht en er was een klein streekwinkeltje waar de meesten nog een mooi souvenirkje hebben gekocht.

Voor we terug naar de Glind reden zijn we nog naar een ijssalon gereden, dat hadden we wel verdiend! De ijssalon had een hele hoop keus en terwijl de vakantiegangers lekker zaten te eten zijn er nog snel twee zwembaden gekocht bij Het Kruitvat. Die zullen vast nog wel van pas komen morgen...

Uitstapje Dierentuin Amersfoort

Het derde groepje is vertrokken naar Amersfoort. We hebben een klein rondje gelopen en hierna eerst een lekkere bak koffie of thee met iets lekkers genomen.

Hierna besloten we dat een klein ritje met de trein door het park wel lekker zou zijn, we zaten dan namelijk heerlijk in de schaduw, en hoefden even niet te lopen. We hebben een tijd bij de olifanten gekeken, aangezien dit ongeveer de enige dieren waren die ondanks de hitte nog een beetje actief waren. Na een lekkere lunch nog een rondje gelopen tussen de dinosaurussen door en een verlaten Egyptische stad, waarna we gezamenlijk besloten dat het mooi was geweest. Nog een klein souvenirkje gekocht, en een ritje gemaakt in de draaimolen. Op de terugweg nog een lekker verfrissend ijsje gehaald, en hierna de verkoeling gezocht bij de Glind waar we lekker hebben meegedaan aan een watergevecht!

De thuisblijvers

's Morgens met de thuisblijvers iedereen uitgezwaaid, daarna koffie gedronken in de parkzaal. De tafels waren klaar gezet voor de knutselactiviteiten, dus er kon gestart worden met kleuren, strijkkralen, het maken van een indianentooi of een indianenketting. Verder konden er ook dromenvangers gemaakt worden, waar de dames veel gebruik van maakten geholpen door de begeleiding.

Rond koffie tijd kwamen Frans en Lucia binnen wandelen. Ze zijn beiden in de middag in een watergevecht beland en hebben dit niet droog kunnen houden tot groot plezier van iedereen....

Na de lunch mocht iedereen een uurtje zelf invullen, de meesten kozen er voor om een uurtje te rusten. Vanaf drie uur waren er koffie, thee of limonade. Hierna konden ze kiezen uit een watergevecht of knutselactiviteiten in de zaal. De meesten kozen voor het watergevecht. Het was een hele gezellige, maar warme dag.

's Avonds werden we getrakteerd op een verassing in de zaal. Een linedance groep heeft een workshop gegeven, waar iedereen enthousiast aan mee heeft gedaan. Country line dance op Frans Bauer is toch wel iets bijzonders...

Na een verfrissend drankje hebben we nog een dansje gemaakt vanaf de stoel, toch wel lekker aangezien het 's avonds nog steeds erg warm was. Hierna heeft deze line dance club nog een show verzorgd voor ons. Daar waar line dance op Frans Bauer al heel wat was, op de Snollebollekes spande het toch echt de kroon! Een leuke avond, waarvan iedereen met volle teugen heeft genoten!

Donderdag 25-07-2019

Sport- en speldag:

Vandaag was iedereen thuis voor sport- en speldag. Nou was het iets te heet voor sport, maar we hebben wel hele leuke spelletjes gedaan, zoals pijl en boog schieten, lasso werpen om een koe, hamburgers happen en nog veel meer. We waren voor de ergste hitte klaar met de spelletjes.

Na de lunch hebben een aantal deelnemers even lekker gerust en een paar anderen hebben heerlijk in één van de zwembadjes gelegen.

In de feestzaal konden degenen die wilden knutselen lekker hun gang gaan en werden er weer mooie dingen gemaakt. Arjan kwam een dagje langs en heeft z'n plek als DJ gelijk weer ingenomen, onder luid gejuich van iedereen.

Om vier brak het watergevecht weer uit, zelfs de kok en de bediening deden mee! En als verassing werden ijsjes uitgedeeld en aten we 's avonds pannenkoeken. Het was een gezellig sport en spel dag.

Om half acht was het verzamelen in de grote zaal voor de playbackshow. Iedereen was erg nerveus voor het optreden van vanavond, de grootste verrassing was het optreden van de keukenbrigade met het YMCA-lied, het was geweldig.

Ook de optredens van de anderen waren super, we hebben ervan genoten. Arjan heeft de disco gedraaid, een feest voor iedereen. We hebben van Andre Hazes tot hardrock en van Willeke Alberti tot Blof voorbij zien komen. Al met al een geslaagde avond.

Vrijdag 20-07-2019

Vandaag staan de laatste dagjes uit op het programma. Er gaan twee groepjes naar zandsculpturen in Garderen en er gaat een groepje indoor boerengolven. Het is nu eenmaal binnen beter uit te houden dan buiten.

Uitstapje Zandsculpturen

Het was net als de rest van de week nog een warme dag. We zijn op tijd vertrokken zodat we niet in de ergste warmte zouden arriveren. Eerst was het natuurlijk tijd voor een lekker bakje koffie/thee met een heerlijk gebakje erbij. Daarna is ieder groepje z'n eigen weg gegaan en zijn we naar binnen gelopen om de mooie zandsculpturen te bekijken. Het thema was "De wereld rond". Met een hoop mooie zandsculpturen buiten zijn we naar binnen gegaan om de puzzeltocht te doen. We konden letters verzamelen waar een woord uit kwam. Door de vragen te beantwoorden die bij de verschillende zandsculpturen horen. Het was moeilijk maar we hebben het wel gehaald. De groepjes hebben samen lekker geluncht en daarna naar het winkeltje om souvenirs te kopen. We gingen weer een beetje op tijd terug vanwege de warmte en omdat de busjes weer terug gebracht moesten worden. Het was een geslaagd dagje uit!

Uitstapje Boerengolf

Wij zijn vandaag vanwege de warmte in plaats van buiten, binnen gaan boerengolven. Het was maar een klein stukje rijden om er te komen. Omdat het zo lekker koel was met de airco in het busje hebben we een kleine omweg genomen door de mooie natuur in de buurt. Eenmaal aangekomen zijn we snel naar binnen gegaan om een lekkere kop koffie en gebak te nuttigen in een koele ruimte. Toen iedereen er klaar voor was zijn we begonnen met boerengolf. Het bleek moeilijker dan gedacht. Maar de pret was er niet minder om. Uiteindelijk heeft iedereen genoten van het spel en hadden allen alweer lekkere trek gekregen. De broodjes mochten we daar opeten met een lekker glaasje fris erbij. Daarna nog een rondje gelopen door het kleine museum dat ze daar hebben. En uiteindelijk kwamen we natuurlijk uit bij het winkeltje met leuke spulletjes waar degenen die nog wat wilden kopen dat gedaan hebben. Daarna weer met een kleine omweg terug naar De Glind waar we nog konden aansluiten bij het watergevecht voor extra afkoeling.

De thuisblijvers:

De thuisblijvers konden vandaag als ze wilden weer lekker uitslapen. Het was natuurlijk vrijdag dus de batterijtjes waren alweer een beetje leeg. Na het ontbijt zijn de meesten hun knutselwerkjes af gaan maken, waar ze de hele week mee bezig zijn geweest. En zoals het de laatste dag altijd gaat worden de eerste koffers alweer ingepakt. Na de lunch konden degenen die het wilden nog een poosje lekker uitrusten. Want er stond natuurlijk weer een watergevecht gepland voor de nodige verkoeling. En toen de dagjes uit terug waren sloten die ook bij en het keukenpersoneel kon de verleiding ook niet weerstaan om mee te doen.

Het avondprogramma stond in het teken van de totempaal die de hele week opdook in verschillende stukjes. Ook vandaag waren de laatste twee stukjes gevonden en beschilderd. Uiteindelijk hadden we een mooie totempaal staan en hebben we het themalied van deze week om de totempaal gezongen. Toemba Toemba Toemba Toemba..... Na een korte en laatste disco zijn we moe maar voldaan naar bed gegaan voor de laatste keer dit jaar. Alles weer opgeruimd en koffers zover als kon ingepakt.

Zaterdag 27-07-2019

En toen was het weer Zaterdag!!! De tijd is weer voorbij gevlogen. Na een hete maar zeer leuke vakantie week is het weer tijd om naar huis te gaan. Een week vol met leuke uitjes, spellen en vooral watergevechten is iedereen uitgeput en toe aan rust. De busreis begon weer vroeg en iedereen lag al na een paar minuten te dromen. De ene droomt over wat er de week is gebeurd en de ander over volgend

jaar. Het was in iedere geval weer een geslaagde week en iedereen kan weer lekker in zijn eigen vertrouwde omgeving bijkomen van de vakantie. Tot volgend jaar???

Tot volgend jaar .