

Glindvakantie 2016 van 9 t/m 16 juli

Zaterdag 9 juli

Dan is het eindelijk weer zover. Na een jaar hard werken is het eindelijk weer tijd voor een week vakantie. En natuurlijk gaan we dan naar "De Glind". Dit jaar staat de hele week in het teken van "De Glind en de zeven sprookjes". Bij het eerste vertrekpunt in Noordwijk stond er al een heks te wachten met een grote mand met allerlei lekkers erin. Nadat iedereen zijn koffer had ingeladen en afscheid had genomen vertrok de bus naar het volgende ophaalpunt in Sassenheim. Ook hier stond het weer vol met vakantiegangers die er veel zin in hadden. Op naar Hillegom waar de laatste groep klaar stond om in te stappen. En nu snel door naar De Glind. Daar stonden al enkele begeleiders te wachten, ze waren eerder vertrokken met een busje met spullen. En om de zaal alvast te versieren en een iedereen een warm welkom te heten.

Eerst een bakje koffie/thee en daarna snel de koffers naar de kamer en uitpakken. Nog even ontspannen voor we weer heerlijk gaan eten. Na het eten hebben we de 3 nieuwe vakantiegangers zich voorgesteld. Zoals elke zaterdagavond hebben we een film gekeken en dit jaar was dat "Frozen". Iedereen heeft er erg van genoten en zo is de eerste dag al om.

Zondag 10 juli

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt gingen we vandaag verkleed naar de kerk. Het was een bonte optocht bijna iedereen was verkleed. De dominee had weer voor ons een mooie preek gemaakt. Het ging over verstoppertje. Er zijn verschillende manieren om je te verstoppertje. Zo waren wij verstopt in sprookjesfiguren. Na de dienst mochten wij de bloemen meenemen en kregen koffie, thee en limonade. Om half een was het tijd voor de lunch. Hier was een lekker saucijzenbroodje bij. In de middag hebben we met zijn allen aan de versiering van de zaal gewerkt. Twee deelnemers hebben mooie figuren geschilderd. Om half zes een heerlijke maaltijd. Om kwart voor acht met zijn allen naar de zaal waar een quiz werd gehouden. Deze ging natuurlijk over sprookjes. Het was heel spannend tot het einde toe. Uiteindelijk hebben de dames gewonnen met maar 1 punt verschil. Veel van de deelnemers wilden naar het voetbal kijken. Er was echter geen live commentaar bij. Twee begeleiders hebben daarom het commentaar verzorgd wat hilarisch was. Ook hebben wij nog even gedanst. Rond 23.00 u was het bedtijd. Moe en voldaan togen wij naar boven.

Maandag 11 juli

Uitstapje naar Malkenschoten.

Om half elf zijn we weggereden van de Glind voor ons eerste dagje uit naar Malkenschoten. Daar aangekomen, zijn we natuurlijk eerst aan de koffie met gebak gegaan, heerlijk. Daarna zijn we door het park gaan wandelen en hebben we de geitjes geaaid, erg leuk. We hebben ons broodje lekker opgegeten in de speeltuin aan de picknick tafel. Toen we daar mee klaar waren, kwam net het trammetje aan, bofte wij even. Na de rondrit hebben we een partijtje gegolfd. Toen nog wat gedronken met een lekkere koek en de bus weer in, op naar de Glind. We hebben een mooie toeristische route gereden, helaas heeft niet iedereen dat gezien, want wat waren we moe en ja, dan vallen je oogjes toe. Het was een heel gezellig dagje en we bofte met het weer.

Uitstapje naar het Zandsculpturen museum.

Aangekomen bij het museum was het een grote verrassing voor iedereen. We hebben er erg van genoten. De foto's zullen het wel laten zien. Wij waren in ieder geval erg enthousiast. Buiten het museum ons broodje gegeten, hierna naar Putten om wat te shoppen. Onder een boom iets gedronken en de heerlijke koek van het Thomashuis gegeten. Moe maar voldaan weer op weg naar de Glind.

Uitstapje naar het Openluchtmuseum.

Een ander busje is vandaag naar het openluchtmuseum gegaan. Daar hebben we heel veel mooie oude gebouwen, boerderijtjes, een kaasfabriek en een bierbrouwerij waar sommige van ons natuurlijk ook een glaasje huisgebrouwen bier moesten proeven. Als laatste deden we nog een ritje in een heuse oude tram om te eindigen in een oud Amsterdams cafeetje waar we met z'n allen nog wat smartlappen ten gehore brachten ... daarna vertrokken we weer richting De Glind maar eerst nog even langs Barneveld voor een heerlijk softijsje op 't terras en nog wat hoognodige boodschappen. Het was een mooie dag.

De thuisblijvers.

We zijn met de welbekende sjoelcompetitie begonnen en het ging er meteen al hard aan toe. Iedereen is weer aan elkaar gewaagd, Een aantal hebben lekker spelletjes gespeeld, geverfd en tekeningen gemaakt voor in een fotolijstje. Deze gaan we geven aan de lieve mensen die ons al jaren sponsoren met instrumenten en kostuums. Na de lunch is er een groepje de geschreven kaarten op de bus gaan doen en een aantal een heerlijk gevuld ei gemaakt voor bij de borrel 's avonds.

's Avonds werd het thema van de dag (Assepoester) duidelijk, de stiefzusters en stiefmoeder waren Assepoester kwijt geraakt. Daarom werd er door middel van een aantal spellen gekeken naar wie het beste Assepoester kan vervangen. Iedereen kon laten zien hoe goed zij waren in de huishoudelijke taken. De beste Assepoesters van de avond mochten het bal openen samen met de prins.

Dinsdag 12 juli

Uitstapje naar het museum Oude Ambacht en speelgoed.

Dit museum was zo dichtbij, daardoor zaten wij al om half 11 aan de koffie met gebak, heerlijk. Onze reisleader daar was Marja en zij kon ons heel veel laten zien en hierover vertellen. Er waren ook nog veel poppenhuizen en op de afdeling speelgoed hebben we nog een sjoelcompetitie gehouden met een hele grote sjoelbak. De winnaar scoorde 32 punten. Tot slot heeft onze reisleader nog in het gastenboek geschreven namens ons allemaal. Hierna hebben we ons broodje in het busje opgegeten omdat het een beetje begon te regenen. Toen naar Barneveld, daar heeft iedereen voor zichzelf cadeautjes gekocht. Tot slot nog een ijsje gegeten en daarna weer naar de Glind. Iedereen kwam voldaan thuis.

Uitstapje naar het Zandsculpturen museum.

Na alle mooie verhalen van gister over de zandsculpturen waren we zo benieuwd dat we met een tweede groep hiernaartoe zijn geweest. Ze hebben niet gelogen het was er ontzettend leuk. Een deelnemer was meteen al helemaal gek van een jongetje van zand die op de toilet zat. Na 10 min moesten we hem meesleuren om de rest van het museum te bekijken. In het buitengedeelte hebben enkele nog in een monoraail gezeten en van boven de zandsculpturen bekeken. De rest heeft beneden aangemoedigd. Als laatste hebben we nog geprobeerd alle spreekwoorden proberen te achterhalen van zandsculpturen. Daarna heerlijk in het restaurant

een broodje en fruit gegeten. Dit duurde wat langer omdat het enorm hard regende buiten. Toen het weer droog was zijn we naar het busje gegaan om nog wat te shoppen en een lekker ijsje te eten in Putten. Moe maar voldaan zijn we weer terug gekeerd.

Uitstapje naar Spakenburg.

Met de boot zijn we over gevaren naar de Eemhof, Daar aangekomen koffie of warme chocolademelk gedronken. We hebben even een bui daar binnen afgewacht. Wandelend naar de kinderboerderij, daar waren niet zo heel veel dieren. We hebben ons lunchpakketje gegeten bij het restaurant. Weer terug in Spakenburg werden we getrakteerd op een heerlijk ijsje. Nog wat kadootjes gekocht en weer op weg naar de Glind. Ware het niet dat we een viswinkel zagen en de meesten van ons een haring ook nog wel lusten. Daar werd ook van smakelijk van gegeten. Om 17.00u kwamen wij moe en voldaan weer aan in de Glind.

De thuisblijvers.

Onder begeleiding hebben een paar thuisblijvers Syrische cake gemaakt, en die smaakte heerlijk! We zijn verder gegaan met de sjoelcompetitie en hebben mooie strijk kralen figuren gemaakt. Lekker uitgerust en nog wat gekleurd. We hebben nog wat kabouters uitgeknipt en in de zaal opgehangen, voor versiering. In de middag is een groepje met begeleiding, met de bus naar Barneveld geweest. We hebben gewinkeld en een ijsje gegeten. Met de bus terug, en wat denk je, de buschauffeur heeft ons voor de hoofdingang afgezet, dat was wel heel luxe. We hebben een lekker dagje gehad.

In de avond hadden we een heuse modeshow ‘spiegeltje spiegeltje van De Glind, zeg Eens wie je het mooiste vind’ en door een grote toverspiegel liepen onze modellen in de meest schitterende creaties de zaal in. Door applaus werd gemeten wie er nu uiteindelijk de mooiste was. Het publiek was eensgezind en besloot dat iedereen even mooi was. De modellen vulde samen met het publiek de dansvloer. Na de koffie hebben we nog tot laat in de avond karaoke gezongen. Het was een mooi feestje.

Woensdag 13 juli

Sport en Spel dag

De woensdag stond uiteraard weer in het teken van “Sport en Spel”. Wat vooral fijn is aan de woensdag is dat we beginnen met uitslapen. In plaats van 8:30uur kunnen we nu om 9:00uur aanschuiven aan de ontbijt tafel. Een half uurtje lijkt niet veel maar na zoveel leuke dingen gedaan te hebben wordt je best wel moe. Na het ontbijt zijn we begonnen met de activiteiten. Allereerst moesten er 6 teams gemaakt worden. Zo kregen we team: de 5 Muskietiers, team van Klein Duimpje, de Schone Slaapsters, de 7 dwergen, de Dwergklokjes en Repelsteeltje. Buiten was een parcours uitgezet met onderweg vragen die te maken hadden met sprookjes. De teams hebben enorm hun best gedaan en wisten bijna alle vragen. Kort daarna begon het buiten flink te regenen en hebben we dus veel geluk gehad. Verder hebben we binnen nog een hoop activiteiten gedaan waaronder een estafette van Klein Duimpje, sprookjes memorie, Prinsesje plakje, zoek het muiltje en stoelendans met toverstaf. Na een middagvullend programma had iedereen natuurlijk erg veel trek in het avondeten. Iedereen heeft dan ook heerlijk zitten smullen. En er was natuurlijk weer veel post voor de deelnemers en ook nog voor de begeleiding. Na het eten was er niet veel tijd om bij te komen want er was een leuke verrassing in de grote zaal. Er was een echte goochelaar. Iedereen zat rustig te luisteren en er mochten een aantal deelnemers en ook begeleiding de goochelaar assisteren. De goochelaar nam natuurlijk iedereen in de maling. En niemand begreep hoe die dit voor elkaar kreeg, het was erg geslaagd en na dik een uur gekeken te hebben was de goochelaar klaar. Als afsluiter

hebben we de film Assepoester gezien en een heerlijk drankje erbij. Daarna was de dag alweer om en is iedereen moe maar voldaan naar bed gegaan.

Donderdag 14 juli

Uitstapje naar de Boerengolf.

Vandaag mochten er weer wat groepjes op stap voor leuke uitjes. Na een sportdag weer een actieve activiteit. Helaas door de vele regenval van de afgelopen dagen was het niet mogelijk om het weiland in te gaan. Gelukkig hadden ze wel een alternatief om binnen te spelen. Het werd dus Boeren minigolf. Ook hier hebben we enorm veel plezier gehad. In twee groepen zijn we een aantal holes gaan spelen. Daarna een heerlijk kop koffie of fris met een lekker stukje gebak erbij. Nadat de magen weer gevuld waren zijn we de laatste paar holes gaan spelen. Het was al bijna lunchtijd en zijn verder gegaan met het busje om een leuke picknick plek te zoeken. In Zeist hebben we een plekje bij een grote vijver gevonden om gezellig een boterham te eten. Daarna nog een stukje gereden door Zeist en naar de markt in Barneveld. Hier liepen de meeste mensen in oude klederdracht. Nog een paar leuke cadeautjes gekocht en toen was de dag alweer om en zijn we terug gerend naar de Glind.

Uitstapje naar de IJboerderij.

We hoefde maar een klein stukje te rijden want de boerderij lag in Barneveld, dus lekker om de hoek! Om helemaal wakker te worden hebben we eerst koffie gedronken en mochten toen van de vriendelijke boerin bij de pas geboren kalfjes kijken. Ook mochten ze nog helpen met het scheppen van maïs voor de koeien. We konden tussen de middag in het zonnetje lunchen en toen het weer even wat minder werd hebben we in de boerderij een zelf gemaakt ijsje gegeten. Daarna kwam het zonnetje door en hebben we gekart, geschommeld en van de glijbaan af gegleden. Twee deelnemers waren niet van de trampoline af te slaan. Achter het erf was een heel groot dartbord in een hooibaal gemaakt en hebben we een wedstrijd boerendarten gedaan. De winnaar heeft met 92 punten gewonnen, wat kon ze hard en fanatiek gooien!

We hadden nog wat tijd over en op de terugweg zijn we nog even gestopt in Barneveldt, daar is elke donderdag markt. Iedereen had nog tijd om te shoppen en rond te kijken. Rond een uurtje of vier waren we weer thuis.

Uitstapje uit naar het Zandsculpturen museum.

Vandaag is een derde groep daar naar toe gegaan. Eenmaal aangekomen kon Marja veel vertellen over wat er werd laten zien met de sculpturen. Een ander kon ons veel over Rien Poortvliet vertellen, waar de zandsculpturen op gebaseerd waren. We hadden heerlijk weer dus hebben lekker buiten in het zonnetje genoten van koffie met gebak. Een paar deelnemers durfden nog een ritje te maken in de monorail om de zandsculpturen van bovenaf te kunnen bewonderen. Met de puzzeltocht om de juiste spreekwoorden te raden wisten beide groepen alles in te vullen. Uiteindelijk lekker in het zonnetje de lunch op gegeten en daarna met de bus op naar Putten om daar nog even te shoppen en te genieten van een lekkere kop koffie met wat lekkers.

De thuisblijvers.

We hebben eerst de iedereen die uit gingen uitgezwaaid. Daarna hebben jeu de boules gespeeld. Koffie gedronken aan de overkant met gebak, uiteraard. Geluncht en een aantal hebben lekker een dutje gedaan. Enkele hebben geholpen met paddenstoelen cupcakejes maken. Tussendoor gesjoeld en geknutseld. Voor de avond lekkere wrap hapjes gemaakt, met de andere hulpjes werden de paddenstoelen cakejes versierd.

Na het eten zijn we naar de zaal gegaan voor een spetterende avond van 1000 en 1 nacht playbackschow. Wat een mooie optredens en goede artiesten hadden we weer. Het was een zeer geslaagde avond dankzij de optredens van iedereen. We hebben de avond afgesloten met een spetterende disco en nog eventjes met de voetjes van de vloer. Wat was het weer een mooie en gezellige dag!

Vrijdag 15 juli

Uitstapje naar de IJsboerderij.

Deze laatste dag zijn er maar twee groepjes samen uit gegaan. Het was een kort ritje in de busjes. Dat was niet erg want het zonnetje scheen heerlijk. Eerst lekker in het zonnetje een bakje koffie en daarna de boerderij bekeken. De boerin heeft een kleine rondleiding gegeven en er mochten nog een aantal helpen bij het voeren van de kalfjes. Het karten op de skelters was een groot succes en er werd een heuse race gehouden. Na de inspanning was het weer tijd voor ontspanning en even lekker een boterhammetje eten. Na de lunch zijn we natuurlijk een lekker ijsje gaan maken en opeten. Het is niet voor niks een ijsboerderij natuurlijk! Na nog even lekker gespeeld te hebben in de speeltuin zijn de groepjes nog even los van elkaar naar Barneveld gegaan en daar nog wat leuke cadeautjes gaan kopen.

De thuisblijvers.

Zij hebben heerlijke worstenbroodjes gebakken en nog heerlijk gekleurd en geknutseld. Het is natuurlijk de laatste dag dus er moesten ook wat spullen ingepakt worden hoe vervelend dat ook is. Het inpakken van de koffers is ook een start mee gemaakt en ook de sjoelcompetitie is vandaag afgesloten.

De avond stond weer in het teken van de toneelstukjes. Het was een leuk toneelstuk dat door een vaste deelnemer in elkaar gezet is. Met een hoop mooie verkleedspullen en een mooi verhaal was het een top toneelstuk. Volgend jaar wordt een nieuw blik hoofdrolspelers wordt open getrokken. We kijken er naar uit!

Een andere vast deelneemster had weer een spannende aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden geschreven. Alle begeleiders hadden weer een rol toegewezen gekregen en ook een aantal van de deelnemers mochten weer meedoen. Er gebeurde weer een hoop. Van zwangerschappen tot ruzies en van nieuwe liefdes tot slippertjes. Het was weer een geweldige aflevering en zijn dan ook erg benieuwd wat het volgend jaar gaat worden.

Zaterdag 16 juli

En dan is de week alweer om. Wat is het weer snel gegaan. Gelukkig waren de koffers gister al ingepakt en hoeven we nu alleen nog maar te ontbijten en kunnen we daarna al de bus inladen met alle koffers. Nog even het personeel van De Glind gedag zeggen en dan allemaal weer instappen. Volgens planning gingen we terug naar de bollenstreek. We zijn door enkele begeleiders uitgezwaaid want die gingen later met eigen vervoer naar huis. Al snel lagen er een hoop deelnemers lekker te slapen in de bus. De eerste stop was in Hillegom daarna Sassenheim en als laatste Noordwijk. Natuurlijk was het jammer dat de vakantie om was, maar het is dan ook fijn om weer bekende gezichten van thuis te zien! We hebben een hele leuke sprookjesweek gehad met iedereen!

Tot volgend jaar